

Formandens beretning

Sikke et år – et rigtigt dyrt år.

Vi startede året med en ny dirigent, som var Rikke Egholm Ravn og jeg havde forventninger om, at nu blev der ro i koret i mange år....

Da Rikke blev ansat, vidste bestyrelsen godt, at hun ikke ville kunne hver 4. onsdag, da hun også var ansat på DR. Derfor havde vi Charlotte og Cecilie til at vikariere ind imellem. Dette blev dog for rodet, så vi blev enige om, at det fremadrettet kun skulle være Charlotte, der skulle vikariere.

Den 18/3 havde vi workshop i Galleriet på Kulturskolen. Det var en fin måde for Rikke at lære os at kende og vi kunne få ”terpet” lidt sange igennem til vores forårskoncerter. Skønt lokale. Vi prøvede at undersøge om vi kunne få det som fast øvelokale – men desværre.

2 Forårskoncerter var i sigte. Den store fælles koncert med Capstan, Nordsøpigerne og Esbjerg Underholdningskor samt gæste kor fra Kolding – faktisk vores sidste på Præstegårdsskolen og så koncerten i Kolding.

Der var en dejlig opbakning fra koret til disse arrangementer. Og vi havde nogle gode koncerter. Mega go’ pianist vi havde med til Kolding. MEN det var også nogle dyre omkostninger fra korkassen. Vi skulle jo være vært med lidt sandwiches og øl/sodavand og pianister koster også en hel del. Alt dette vil Erik komme mere ind på under punktet regnskab.

I april måned modtog jeg mail fra Rasmus, hvori han skrev, at vi ikke længere måtte bruge hans arrangementer uden at vi betalte for det. Det gav igen bestyrelsen lidt udfordringer. Men vi valgte at fjerne samtlige arrangementer og finde nogle ”gamle” og nye sange

frem. Jeg blev noget frustreret over dette, men det nytter jo ikke noget at tænke mere over det.

Bestyrelsen prøvede også i år at arrangere "sommerkor", da rigtig mange ytrede at vi holdte alt for lang en sommerferie. Dette blev dog ikke til noget pga. for få tilmeldinger. Det var rigtig ærgerligt men ikke noget at gøre ved.

Vi startede efterårssæsonen med nyt repertoire og stadig med Rikke som dirigent. Vi glædede os til dette, så Rikke selv fik mulighed for at sætte sit præg på koret.

Vi valgte i år ikke at deltage i Esbjerg Festuge da det "kun" var fællessang på torvet. Vi overvejede i kort tid at finde et andet sted men pga. nyt repertoire kunne vi ikke selv stå for et arrangement.

Vi havde ikke andre arrangementer i efteråret. Vi valgte at tage den lidt med ro og ikke opsøge en masse. Dette var igen fordi ikke kunne nå at lære nyt repertoire og vi skulle i gang med julesange allerede i uge 43.

Ryste/sammen fest blev arrangeret af mændene. Det klarede de rigtig godt og det var en hyggelig aften.

24/10 havde vi en ekstra ordinær generalforsamling, hvor vi besluttede at alle kormedlemmer fra 1. januar 19 skal betale kr. 400 for en sæson.

På bestyrelsesmøde den 7/11 besluttede vi, at "nye" mænd ikke længere skal være kontingentfri den første sæson. Det var en kampagne, som ikke rigtig lykkedes og derfor ikke giver mening at fortsætte med.

Bestyrelsen havde også en opgave, som nok var kommet lidt i baggrunden, men vi skulle finde et nyt lokale. Vi undersøgte lidt forskelligt men fik anbefalet dette lokale, vi er i idag. Her startede vi i december måned – der var en lidt koldt i lokalet men nu er der i hvert fald varme på.

4 koncerter blev det til i december måned. Der var en rigtig dejlig opbakning og go' fordeling på stemmerne. Julefrokost blev holdt i Spisestuen – det var også hyggeligt. Anja var med som vikar den sidste gang i Kongensgade – det var mega godt!

I slutningen af december havde jeg et møde med Rikke. Det var på baggrund af, at jeg skulle være sikker på, hun ønskede koret, da bestyrelsen samt flere kormedlemmer ikke var helt tilfreds. Vi havde en go' snak og Rikke fortalte, at der havde været rigtig meget for hende det sidste halve år.

Sådanne perioder kan alle jo have men desværre endte det med at blive for meget for hende. Nu må jeg ikke snakke mere om det, da jeg så "går ind" i det nye år.

Lidt om fremtidige aktiviteter:

Ny dirigent starter 27/2 – Charlotte Ljungstrøm

16/3 er der forhåbentlig en workshop med Anja Lykke Kuntz.

Programmet er ikke lavet endnu, men det kommer så snart jeg ved, om der er nok tilmeldte.

14. april er der forårskoncert i Musikhuset sammen med Nordsøpigerne, Capstan og Esbjerg Underholdningskor. Vi har rykket det til MHE, da vi jo ikke længere er på Præstegårdsskolen og så var der faktisk en del arbejde i det.

Vi krydser fingre for, at vi i år kan deltage i Esbjerg Festuge. Arrangementet på torvet vil i hvert fald være anderledes end sidst men jeg ved ikke hvordan. Måske kulturdøgnet også kan være en mulighed.

Til december håber jeg vi får de samme arrangementer som sidste år. Jeg har hørt at Portlands vil prøve at gøre det til en tradition og evt. med flere kor.

Charlotte har sikkert også nogle planer for os men det hører vi mere om, når hun starter...

En stor tak til hele bestyrelsen. Igen i år har der været lidt bump på vejen men ved en fælles indsats, er alt jo gået. Tak 😊

En ekstra tak til Birgit, Ruth og Tom. De ønsker ikke længere at sidde i bestyrelsen. Jeg har været rigtig glad for jeres hjælp – kan ikke undvære jer men kan sagtens forstå jer.

Til slut vil jeg sige igen i år – kom endelig til mig, hvis I har spørgsmål – tænker bestyrelsen handler mærkeligt – dirigenten laver underlige ting – det er meget nemmere at få tingene løst, hvis man åbner munden til de rigtige personer.... Og det er kun til mig, hvis jeg altså bliver valgt som formand....

Tak for god ro og orden

Heidi Bang